

SCHILDERIJEN UIT DE SCHUUR

Een wandeling door het Bois d'Amis

PAUL VAN GEERT

In de schuur aan de Hoofdweg 9 in Westervelde staan schilderijen ... Het zijn er meer dan 70, grote schilderijen zijn het, gemonteerd op een platform of een ezel, en ze staan allemaal op wielen...

Ze zijn gemaakt door Paul van Geert, en stellen zijn familie voor, zijn vrienden, de mensen uit zijn naaste omgeving...

De eersten van deze grote schilderijen zijn gemaakt in 1998. Samen met de schilderijen van voor die tijd – gemaakt op overwegend kleine panelen in eitempera en olieverf – verbeelden ze een reis door de tijd en de levensloop van de maker.

De schilderijen uit de schuur, vanaf 1998, dragen de titel *Le Bois d'Amis* (Het Vriendenbos, "bois" zowel verwijzend naar het hout van de schilderijen als "hout" in de betekenis van bos)...

Dit boek is een wandelgids voor het Bois d'Amis...

PAUL VAN GEERT

SCHILDERIJEN UIT DE SCHUUR

